

Έκδοση: "άλφα πι"
Ροδόκωννη 18, Χίος 82100, Τηλ.: 0271.41287
Σχεδιασμός, επιμέλεια: Έσθγία Λουκά-Μίση
ISBN: 960 - 86626 - 4 - 8

ΧΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000



ΚΑΛΗΝ ΕΣΠΕΡΑΝ
ΑΡΧΟΝΤΕΣ...

άλφα πι
Να σας τα πονητε!

...για τα 10 χρόνια του "άλφα πι"

άλφα πι
Τόσα "καλά"
το χρόνο αυτό
όσα σπόρια στο ρούδι...



ΑΡΧΗΜΗΝΙΑ
ΚΙ ΑΡΧΗΧΡΟΝΙΑ...

ΧΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2000

κι αρχή καινούριου αιώνα!

ISBN: 960 - 86626 - 4 - 8

Τα κάλαντα (Χριστουγεννιάτικα και Πρωτοχρονιάτικα) είναι από το κείμενο του Ν. Δ. Σωτηράκη "Η ΧΙΑΚΗ ΛΑΙΚΗ ΜΟΥΣΑ ΣΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ". ΧΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ τόμος 11ος, τεύχος 31ο, 1973.

Αρχημηνιά κι αρχηχρονιά...

Αρχημηνιά κι αρχηχρονιά
ψηλή μου δεντρολιβανιά!
κι αρχή καλός σας χρόνος
εκκλησιά με τ' άγιος θρόνος!

Αρχή που βγήκεν ο Χριστός
Άγιος και πνευματικός
στη γη να περπατήσει
και να μας καλοχρονίσει



Άγιος Βασίλης έρχεται
άρχοντες το κατέχετε
από την Καισαρεία
συ 'σ' αρχόντισσα κυρία.



Βαστά εικόνα και κερί
ζαχαροκάντιο ζυμωτή,
χαρτί και καλαμάρι
δες και 'με το παλληκάρι.

Το καλαμάριν έγραφε
πολίτικέ μου κατιφέ
και το χαρτίλ ομίλιεν
άσπρε μου καθάριε κρίνε!



Βασίλη πούθεν έρχεσαι
και δεν μας καταδέχεσαι
και πούθε κατεβαίνεις
και δεν μας -ε-συντυχαίνεις.

Από της μάνας μ' έρχομαι
στρώσε πλατιά να πέσωμε
και στο σχολιό μου πάγω
δε μου λέτε τι να κάμω;



Εγώ γράμματα μάθαινα
και να σας πω τι πάθαινα
τραγούδια δεν ηξεύρω
να 'ρτω τζώγια μου
να σ' εύρω.

Κι αν είν' και ξέρεις γράμματα
τόσες φορές με κλάματα,
πε μας την αλφάβητα
να 'χεις το Θεό βοήθεια.



Και στο ραβδίν ακούμπησε
και δεν μας ετραγούδησε
να πει την αλφαβήτα
ωσάν άγιος που ήταν.



Και το ραβδί, ξερό ραβδί
 άσπρο σταφύλι ροζακί,
γλωρά βλαστάρια 'πέτα
 ροδοκόκκινη βιορέτα.

Και πάνω στα βλαστάρια του
και στα παρακλωνάρια του
πουλάκια κελαδούσαν
και μας επολυχρονούσαν.



Και κάτω στα ριζάρια του
κοιμόταν με τη μάνα του
βρύσες εκυματούσαν
τζώγια μου και σε
ξυπνούσαν.

Και κατεβαίνουν πέρδικες
γαρουφαλιές λεβέντικες
και βρέχαν τα φτερά τους
τα χρυσά και τ' αργυρά τους



και λούζαν τον αφέντη μας
τον μπέη τον λεβέντη μας,
τον πολυχρονεμένο
και στον κόσμο ξακουσμένο.

*Εσέν' αφέντη πρέπει σου
καράβιν ατσαλένιο,
νά 'χει την πλώρη μάλαμα,
την πρύμνην απ' ασήμι
και τα σιδεροκάταρτα
από μαργαριτάριν.*

*Κυρά ψηλή, κυρά λιγνή,
κυρά γατανοφρύδα,
που 'χεις τον ήλιο πρόσωπο
και το φεγγάρι στήθος
όταν σειστείς και λυγιστείς
και πας στην εκκλησιά σου,
η στράτα ρόδα γέμισεν
απ' την περπατησιά σου.*

Έχεις και γιό και μονογιό
και γιό και κανακάρη,
να τον αξιώσει ο Θεός
να πάρ' ένα καράβι.
Καλή του ώρα και κεινού,
όπου κι αν είναι, για του!
κι αν είναι και στο πέλαγος,
η Παναγιά κοντά του!

*Έχεις και κόρην όμορφη
π' όλο τον κόσμ' ορίζει,
σαν θέλει παίρνει τις ψυχές,
σαν θέλει τις χαρίζει.*

*Να 'χα του Σολομώντα νου
και του Δαυίδ τη γνώση
να σου 'λεγα παινέματα
ώς που να ξημερώσει.*



*Εμείς καλά τα είπαμε
κι ο Θεός καλά ας τα κάμει,
κι η Παναγιά η Δέσποινα
να σας πολυχρονάει.*

*Για δότε μας τον πετεινό,
για δότε μας την κότα,
για δότε μας ένα ρακί
να πάμε σ' άλλη πόρτα.*

Καλή Χρονιά!